



Sådan er de jo

Melodi: Degnens Vise (inspireret af Maibom)

1. Vi vil gerne fælde dom
i den bedste mening
over disse gutter, som
stifted' vor's forening.
Dem som nu i dag
desværre træder af.
Der' jo både ham, der altid har en grov replik,
og ham der i en brandert altid ty'r til jazzmusik,
og så' der også ham, der har en hund, der hedder Kvik.
SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!
Torben er begejstret for det lille, søde kræ.
Leif han kaster bolde og er stolt af sit trofæ.
Krøll er bare glad for sine splinternye knæ.
SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!
Bli'r man sløv,
blind og døv,
kan man stadig vær' en drengerøv.
De er også gode til det våde hver især,
Leif og Torben tømmer nemt et fadøls-anker hver,
mens hr. Krøll har overskægget fyldt med Underberg.
SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!



revy
Danmark

2.

Træske han står altid klar
med den gode gerning.
Mangler du en drink, så har
han den gyldne terning.
Rafler løs konstant
og punger ud kontant.

Men han er ik' den eneste, der går i store sko.
Sko'ne er skam også store hos de andre to...
i Flemmings ku' en mellemstor familie sagtens bo.

SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!

Maibom har benyttet sig af Thorleifs blå sandal.

Særligt når han kører bil, så er den genial.
Ellers kan han nemlig ikke nå sin gas-pedal.

SÅDAN ER DET JO,
JA, DET ER DET JO!

Krøllebass'
gi'r den gas

båd' som rektor og med "alt det jazz"!

Og selv en lille fyr kan blive stor i Sønderborg.
Og selv en mand med overskæg kan tabe alt sit hår.
Og selv en tonedøv kan syng' en sang om Klampenborg.

SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!

3.

De har stået så bastant,
og man bli'r da ked af,
når en trio så markant
sammen drosler ned af.

Egon, Benny, Kjeld,
pas nu på jer selv!

Vi kan fald' tilbage på en kæmpemæssig arv.
Krøll er også faldet på sin cykel med et brag,
og han og Leif er faldet for at holde foredrag.

SÅDAN ER DE JO,
JA, DET ER DE JO!

Denne her beslutning har vist ikke været nem,
særligt jo for konerne som nu skal ha' dem hjem.

Alle vores inderligste tanker går til dem.

(MEN) SÅDAN ER DET JO,
JA, DET ER DET JO!

Guttermænd!
Ven, ven, ven!

Det bli'r aldrig helt det samm' igen!
Resten af bestyrelsen vil gerne sige tak!
En kæmpe tak på stør'lse med, hvad I tilsammen drak.
Uden konger bli'r det fand'me svært at spille skak!

(MEN) SÅDAN ER DET JO,
JA, DET EEEEEER DEEEEEET JOOOOO!